



Parochie **SINT JANS ONTHOOFDING** Liempde

De kinderpagina

‘Heer, leer ons bidden...’



Voor we het Onze Vader bidden zegt de priester vaak; “laten we het gebed bidden dat Jezus ons zelf heeft geleerd.” Op deze kinderpagina staat het verhaal hoe hij dat deed. Ook nu hebben we een kleurplaat bijgevoegd die hier betrekking op heeft. Kleur jij graag en hou je van een wedstrijdje? Zet dan je naam en adres op de kleurplaat en stop hem in de brievenbus bij de pastorie. De prijs voor de mooiste kleurplaat uit de vorige Ontmoeting ging naar Inge van de Laar uit de Oude Postbaan.

Elke morgen en elke avond liet Jezus Zijn leerlingen alleen. Hij zocht dan een stil plekje op, om te bidden.

Het leek of Hij het gebed even hard nodig had als slapen en eten. Op een dag vroegen Zijn leerlingen: “Jezus, leer ons bidden zoals U het doet.” Ik zal je eerst vertellen hoe je moet bidden, antwoordde Jezus.

Kijk eens hoe andere mensen het meestal doen. Ze bidden hardop want iedereen moet het horen. Als je bidt omdat andere mensen het zouden horen dan bid je niet echt. Iedereen zal wel denken: “Hoor eens aan hoe braaf die man is.” Maar God zal niet naar je luisteren.

Wil je goed bidden, zoek dan een plekje op waar je alleen bent; een plekje waar niemand je hoort of ziet. Daar zal God bij je zijn en graag naar je luisteren. Je hoeft geen lang gebed te zeggen; je hoeft geen moeilijke woorden te gebruiken. Vóór je iets tegen God zegt, wéét Hij al wat je nodig hebt. Toch wil Hij dat je het hem wel vraagt.



Als je bidt, zeg dan zo: “Onze Vader.” Denk er dan aan dat God echt je Vader is. Vraag Hem dat Hij bij ons zal komen wonen. Wij moeten mensen worden van Zijn rijk. Daar moet je diep in je hart aan denken; je moet het echt verlangen; dan zeg je Hem: Uw Rijk kome; Uw wil geschiede op aarde, als in de hemel.

Als je dat gezegd hebt mag je voor jezelf bidden. Vraag gerust aan God wat je nodig hebt: brood voor elke dag. Zeg ook: Let niet op onze zonden, God. Wij willen ook niet blijven nadenken over de fouten van anderen; wij vergeven hun die zonden en willen die andere mensen tot onze vrienden maken. “Zal ik het je nog beter uitleggen? Vergeef het wat de andere mensen je hebben aangedaan, dan zal God jou ook vergeven wat je tegen Hem hebt mis gedaan. Vraag ook aan God dat al wat kwaad is, van je weg houdt. Hij kan het en Hij zal het doen. Denk nooit: God luistert niet naar mij. Hij luistert wel; Hij zal je alles geven

wat je Hem vraagt. Hij geeft je zelfs meer.” Jezus vervolgde:

Twee mannen gingen naar de tempel om te bidden. De een was Fari-zeeër, de ander was ontvanger van de belasting, een tollenaar. De fari-zeeër bad: “God, hier ben ik. U weet dat ik een goed mens ben. Ik doe wat U vraagt. Ik denk dat ik zoveel beter ben dan die tollenaar die daar staat.” De tollenaar durfde niet naar voren te komen. Hij fluisterde: “God, hier ben ik. Ik weet dat ik dikwijls fouten maak. Alstublieft, help me; ik wil een goed mens worden maar zonder U gaat dat niet.”



Wie heeft er nu echt goed gebeden vroeg Jezus zijn leerlingen? Hij wachtte niet op een antwoord en zei: De tollenaar boog voor God en bekende zijn fouten. Hij heeft heel goed gebeden. De farizeeër meende echter dat hij veel beter was. Jezus sprak: “God luistert niet naar verwaande mensen. Hij luistert wel naar iemand die nederig zijn schuld bekent en om hulp vraagt. ●

